

16/09/15



ימים זורמים, יום אחר יום, זריחה ושקיעה, בוקר וערב.

האם נוכל לתאר לעצמנו חיים מתמשכים ללא הפסקה, הפוגה, ללא ימי מנוחה, שבת וימים של חג, המפרידים בין ימי החול?

"זכור את יום השבת לקודשו"

אין זהו יום של פנאי ומנוחה בלבד. יום זה הוא יום של קודש, ועל האדם לתת לעצמו רגש של התעלות, שירה ויצירה ביום זה.

כולם מוזמנים לקבל את פני השבת

בשירה, טקס קצר, יצירה ולימוד העשרה.

נפגש בחדר האוכל הישן/בית הכנסת

בליל שבת הראשון של חודש תשרי,

18.9.15

בשעה 17:15

נתחיל בטקס קבלת שבת ונתפזר למספר סדנאות, מכמה תחומים, מתאים לכל הגילאים:

- "צמיחה" - נכין יחד ראש צומח וכלי מיוחד להנבטה.
- "מדרשירה" - מוזמנים לקרא, לשאול, לדרוש ולשיר יחד. שירים בנושא התחלה, סליחה, צמיחה וחג.
- פרשת שבוע - קוראים מתוך פרשת וילך, פרשה קצרה עם שלושה פסוקים בלבד! ואיך זה מתחבר אלינו תשע"ו?!
- "מעגלים" - סדנת מנדלות שמתחילה מבפנים...ויחד יוצרים מעגלים.
- "החצב" - סיפורים ויצירה לילדים, שעת סיפור חווייתית.

צוות קבלות השבת: יעל, אדיר, נעמה, מור.

צלחנו את שבוע ראש השנה...
הילדים חילקו שי לחג...
וביום שני התכנסנו לציין את כניסתה של השנה החדשה ביחד,
בחדר האוכל.
זה הזמן לומר תודות... ואתחיל בתיקון טעות:
בדף הראשון של לוח השנה נרשם כי נעמי שמר כתבה את השיר
"אסיף". ובכן, נעמי שמר הלחינה את מילותיו של איתמר פרת,
שכתב את השיר לזכרה של אחותו תרצה, חברת קיבוץ חצרים,
שנספתה בתאונת דרכים.

- את קישוטי החג החדשים ציירו מרים ועדינה – חניכות
צ'אלנג של הנוער הציוני. החברים והמדריכים שלהם עזרו
בתליית הקישוטים – שזהו מבצע משל עצמו...
- אדיר ברנשטיין – שערך איתי את ההגדה לראש השנה, והיה
איתי בכל שלב של יצירת הנוהג החדש בדגניה.
- גיורא והצוות שלו, שהתחילו בנקיון חלונות הלובי והררי החול
(השתמשו בחצי מהכנרת...), ערכו את חדר האוכל לתפארת...
הכינו ארוחה טעימה ומגוונת, כולל סמלי החג בדקה ה-90,
ותמיד תמיד בשיתוף פעולה וסבר פנים נעימות. שותפים לכל
דבר.
- ילדי אלון ושירלי – שהכינו ריקוד.
- ילדות דקל שהכינו ברכה מתופפת.
- אנשי המחיקה... שמעשירים את החגים:
יואב בדר! שעל החצוצרה.
משה קולט – תופים, והבן שלו רותם של גיטרה אקוסטית...
יבוא של אפריל מכינרת...
כליל רוח, אלון הרן, שלי בלאו, אפריל בלאו, נעמה בן שמעון,
גיא ז'ורנו, לבנה ברנשטיין ויוסי שעל השירה!
מאור דוראני ואדיר ברנשטיין, קלידים, גיטרה, עיבודים
והפקה!
- הקריינים, המברכים, המשתתפים והמפרגנים!
- ואחרונים ... שתמיד איתי: יאיר נעטוף ואילון רוח!

כולם ביחד עושים את החג והחגים שיקרו.
זה ממש לא מובן מאליו.

הארה אחת...
בואו וננסה להירשם בזמן.
בואו וננסה להגיע – כשנרשמים.
בואו ננסה לא לבטל שלוש שעות לפני האירוע.

ההרשמה היא חלק מהלוגיסטיקה. הרבה גורמים נסמכים עליה.
אנחנו מכינים מקומות ישיבה. ואף אחד לא רוצה לשבת בשולחן
חצי ריק... והמטבח מכין מנות לפי הנרשמים...

אשמח לשמוע תובנות והארות לחידוש של חגיגה בראש השנה –
חג שני.
עד כה המשובים מצוינים.
האם לפצל את הטכס?
האם לערוך אותו אחרי או לפני הסעודה?
כל הערה/הארה בונה תתקבל בברכה.

כל התאריכים הנוספים נמצאים אצלכם.
נא סיימו את ההרשמות ל:
ערב סוכות – 27.09
יומולדת 105 לדגניה – 03.10
טיול משפחות – 23.10

ונתראה בקבלת השבת.

שנה וטובה...
והרבה בריאות.
תמר