

פורסם בעלון 01/01/16

החודש באלון

החודש עסקנו בפעילות בנושא חדש – "משחקי הבית". הפעילות היא בעצם מעין תהליך מתמשך, כשבמרכזו הילדים חולקו לקבוצות קטנות ובהנחיית מדריך המציאו משחקים בעצמם. נושא המשחקים הנו "קיבוץ דגניה", והילדים נדרשו לחשוב על משחקים אפשריים בנושא (משחקי קופסה, משחקי חשיבה, משחקי חוץ וכד'). לאחר מכן הם חשבו איך להכין את המשחקים, מה דרוש על מנת להכין אותם, ולבסוף כמובן יצרו בפועל את המשחקים בעצמם.

הילדים יצרו את המשחקים: רביעיות דגניה, מונופול דגניה, בינגו דגניה, דומינו דגניה, זיכרון דגניה ועוד.

היה כיף גדול לראות את ההתגייסות של הילדים, החשיבה היצירתית והעבודה המשותפת להצלחת המשימה. ילדי אלון החליטו שמעבר למשחקים שיצרנו עבור בית הילדים ניצור גם משחקים שנתרום לקהילה בדגניה. הקבוצה החליטה לתת במתנה "משחקי דגניה" לבית יעל ולגן ארז.



שירלי קריגר

חודש דצמבר באורן

נושא החודש שליווה אותנו היה אור וחושך. היות שבחודש זה ציינו את חג החנוכה הילדים היו בחופשה של שבוע, ובכל יום קיימנו פעילות בנושא החג: בישולים, "מונית הכסף" לחנוכה, מירוץ לנר (כמו המירוץ למיליון) ברחבי הקיבוץ עם משימות הקשורות לחג, טפטופי נרות ומירוץ הלפיד, שהיה משותף לכל מערכת החינוך. יצאנו מהבוקר לטיול בדרום רמת הגולן בהדרכת כינר, ובדרך היו תחנות שהפעילו ההורים, ולסימו של היום – מירוץ שהתחיל בעין גב והסתיים בדגניה בהדלקת נר שישי עם כל הקהילה.

כמובן הייתה גם הדלקת נר באחריות בית הילדים שלנו. זכינו להדליק את כל החנוכייה היות שהיינו הנר האחרון. לערב מיוחד זה הילדים הכינו משחק "בינגו לחנוכה" וחדו חידות של הוא והיא לחנוכה.

בהמשך החודש קיימנו ערב חברתי שבו יצאנו למשחק "סימני דרך" עם פנסים ובסופו מדורה עם מרשמלו.

אנו מאחלים לכל בית דגניה שנה אזרחית טובה!



ילדי אורן והמדריכים



טיול בית הילדים "דקל" לחיפה בסימן "חג החגים"

ביום שישי ה-25.12 יצאנו השכם בבוקר לכיוון חיפה, הרעיון היה להכיר את העיר, את מורכבותה הדמוגרפית ואת שלוש הדתות המרכזיות בה דרך אתרים ונקודות מפתח.

התחלנו בתצפית יפה על העיר והנמל בכניסה העליונה לגנים הבהאיים, על רכס הכרמל. המשכנו לסטלה מאריס – כוכב הים. שם הילדים הכינו תעודת זהות לעיר חיפה, וגם נכנסו לכנסייה של המנזר הכרמלית.

ירדנו מסטלה מאריס רגלית למערת אליהו. בכניסה למערה שמענו את סיפור אליהו הנביא והקשר שלו לכרמל. ושוחחנו קצת על נביאי הבעל בפרט והפגאנים בכלל ועל אברהם אבינו, המונותיאיסט הראשון.

ממערת אליהו המשכנו ברגל עד למושבה הגרמנית. הכרנו את הטמפלרים מגרמניה שהתיישבו במקום.

סיימנו בביקור בוואדי ניסנאס, ושמענו את סיפור קרבות מלחמת העצמאות בחיפה.

